



Forum 36, september 2018 tot februari 2019

Kerk door de Week

OECUMENISCH PROGRAMMA



Protestantse wijkgemeente Zeist-West

Emmausparochie Zeist

Evangelische Broedergemeente

Doopsgezinde Gemeente

Oosterkerkgemeente

NoorderLichtgemeente

Gemeente De Bron

Christengemeenschap

Het Witte Kerkje

6. TENSLOTTE

Sionskerk van wijkgemeente de Bron

Jacob Catslaan 73, 3705 BN Zeist

Tel.: 030-69 553 41

Website: www.wijkgemeentedebpron.nl

E-mail: scriba@wijkgemeentedebpron.nl



Rafaëlkerk van de Christengemeenschap

Van Tetslaan 4, 3707 VD Zeist,

Tel.: 030 - 69 138 68

Website: www.christengemeenschap.nl



Het Witte Kerkje

Amersfoortseweg 47, 3712 BA Huis ter Heide,

Tel.: 030 - 69 317 27

Website: www.hervormdzeist.nl/wittekerkje



6. TENSLOTTE

Kerkelijk Centrum Zeist-West

De Clomp 33-02, 3704 KB Zeist,

Tel.: 030 - 69 561 68

Website: www.pknzeistwest.nl
webmaster@pknzeistwest.nl



NoorderLichtkerk

Bergweg 92 b, 3707 AE Zeist,

Tel.: 030 - 69 160 34

Website: www.noorderlichtgemeente.nl



Oosterkerk

Woudenbergseweg 44, 3701 BC Zeist,

Tel.: 030 - 69 120 55

Website: www.oosterkerkzeist.nl

E-mail: info@oosterkerkzeist.nl



St. Josephkerk

Parochiecentrum Emmausparochie

Rozenstraat 20, 3702 CB Zeist,

Tel.: 030 - 69 221 13

Website: www.parochie-sintmaarten.nl



INHOUDSOPGAVE

1. Vooraf	4
2. Ontmoeten	5
Kinderclub (doelgroep 7 – 12 jaar)	5
Gesprekskring Nijenheim	5
Patat (doelgroep 17 – 25 jaar)	5
Groeikring	6
Eten in de wijkzaal	6
Rouwgroep	6
Ouderen Bijbelkring	7
Gesprekskring Bladerkroon	7
Gesprekskring Oosterborch	7
Muziek voor iedereen	8
Kerkmuziek van Mozart	8
Mozart in Zeist-West	9
Kring leren en verbinden (LeV)	9
Workshop Meditatief Schilderen	10
Ontmoetingskring van ouders met jonge gezinnen (doelgroep 0 – 6 jaar)	10
JeS, Tienerclub (doelgroep 13 – 16 jaar)	11
POËZIE – ontmoetingen met dichters	11
Wandelend in gesprek	11
POËZIEmiddagen	12
ZIN-INN Lezing	12
Kloosterweekend	12
3. Leren	13
Bijbelgroep	13
Leerkring	13
De zevende dag	13
Cursus Bijbel, boek en bron	14
Bijbeltafel	14
Zin in film	15
Woensdagmorgen gesprekskring	15
Oecumenische gesprekskring	
<i>'Geloven in deze tijd'</i>	16
Lezingen in de Rafaëlkerk	16
Lezingen in de Rafaëlkerk vervolg	17
Religie en Cultuur het Witte Kerkje	18
Religie en Cultuur het Witte Kerkje vervolg	19
4. Vieren	20
Dinsdagavondgebed	20
Middaggebed	20
Kerk in de Wijk	20
Ander uur-vieringen	21
Vredesontmoeting, uitreiking Vredesduif Zeist	21
Taizévieringen	21
Keuzekerk	22
Kliederkerk	22
Choral Evensong	22
Vesper in de adventstijd	23
Oecumenisch avondgebed	23
Kerstviering voor jong en oud, met veel muziek	23
Oecumenisch morgengebed Nieuwjaarsdag	23
5. Volgende Forumgids	24
6. Tenslotte	25
Coördinatiecommissie Forum	25
Lay-out Forumgids	25
Locaties en websites	25, 26, 27

Forumgids 36 is uit

Graag bieden wij u hierbij weer een nieuw Forumprogramma aan. U kunt de Forumgids ook vinden op de websites van de meeste kerken die meewerken aan Forum. Helaas doet de Evangelisch-Lutherse Gemeente niet meer mee ivm opheffing. Dank voor jullie bijdrage tot nu toe. We verwelkomen de PKN wijkgemeente de Bron! Vanuit het gezamenlijke jeugdwerk is er een mooi aanbod voor kinderen, jongeren en ouders van jonge gezinnen.

Elly Barkel is weer bereid gevonden de lay-out te verzorgen. Veel dank daarvoor!

Nieuw aanbod o.a.:

- Kinder- en tienerclubs
- Kloosterweekend
- Poëzie- ontmoetingen met dichters
- Kerkmuziek van Mozart
- Choral Evensong

en verder:

- Gesprekskringen
- Lezingen
- Vieringen en vespers
- Ontmoetingsgroepen
- Films

en nog veel meer!

U wordt van harte uitgenodigd aan een of meer van deze activiteiten mee te doen.

De coördinatiecommissie Forum
Jeannette van Andel
Willy Kodde

Zeist, augustus 2018

Forum wordt 2x per jaar uitgegeven door de werkgroep Vieren en Vorming van de Raad van Kerken Zeist. www.raadvankerkenzeist.nl



Raad van Kerken
te Zeist



COÖRDINATIECOMMISSIE FORUM

Jeannette van Andel

Adres: Korhoenlaan 56, 3704 ES Zeist,
Tel.: 030 - 69 552 21
E-mail: je.andel@wxs.nl

Willy Kodde

Adres: Regentesselaan 13, 3708 BM Zeist,
Tel.: 030 - 69 529 43
E-mail: willy.kodde@ziggo.nl

LAY-OUT Forumgids

Elly Barkel

E-mail: pbarkel@hotmail.com

.....

LOCATIES/WEBSITES

Kerk Evangelische Broedergemeente

Zusterplein 12, 3703 CB Zeist,
Tel.: 030 - 69 143 01
Website: www.ebg.nl/zeist
Info: info@ebg.nl



Kerk Doopsgezinde Gemeente

Pauw van Wieldrechtlaan 29a, 3701 ET Zeist,
Tel.: 030 - 69 186 05
Website: www.dgzeist.doopsgezind.nl



5. VOLGENDE FORUMGIDS

VOLGENDE FORUMGIDS

Via mailwisseling wordt geïnventariseerd welke activiteiten in de volgende Forumgids opgenomen zullen worden.

Forumgids 37 verschijnt eind januari 2019 en bevat het aanbod van februari – augustus 2019. De kopij voor deze gids kan tot uiterlijk 15 december worden ingeleverd.

Graag volgens het aangeleverde format mailen naar Jeannette van Andel
E-mail: je.andel@wxs.nl

Info: Coördinatiecommissie Forum zie blz. 25

2. ONTMOETEN

KINDERCLUB Doelgroep 7 – 12 jaar

Gezellig en ontspannen samen zijn, daar draait het om bij de kinderclub. We lezen, bidden, zingen, praten en lachen. Daarna praten en lachen we nog een beetje meer en gaan creatief aan de slag. Soms kun je je kunstwerk al dezelfde avond mee naar huis nemen, soms werken we een paar weken achter elkaar aan hetzelfde project. Meer weten? Mail Nicolina of kom gewoon een keertje kijken!

Data: elke vrijdagavond (behalve schoolvakanties)
Tijd: 18.45 – 20.15 uur
Plaats: Catshuis bij de Sionskerk
Kosten: gratis
Begeleiding: diverse PKN-kerken
Info/aanmelding: Nicolina Leunk
E-mail: nleunk@solcon.nl

GESPREKSRING NIJENHEIM

Deze kring is ongeveer 40 jaar geleden opgericht door een aantal eerste bewoners van de wijk Nijenheim. De kring bestaat momenteel uit 8 deelnemers. Aan de hand van bv. een tijdschriftartikel wordt o.l.v. één van de deelnemers een religieus onderwerp besproken. Het delen van levenservaringen is hierbij belangrijk. In mei sluiten we het seizoen af met een activiteit en een etentje. Nieuwe kringleden zijn welkom. Vanzelfsprekend kun je vrijblijvend eens een bijeenkomst bijwonen om met de kring kennis te maken.

Data: meestal de derde dinsdag v.d maand
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Plaats: beurtelings bij één van de deelnemers
Info: Sijtje en Kuin Koekkoek
Tel.: 030 – 69 561 78
E-mail: khksvm@kpnmail.nl
Janny en Arie Goedhart
Tel.: 030 – 69 593 83
E-mail: aagjsh@casema.nl

PATAT Doelgroep 17 – 25 jaar

Patat eten, praten, koffie, een spelletje... gewoon relaxed samen hangen op zondagavond en leeftijdsgenoten ontmoeten. Lekker thuis aan de keukentafel. Meld je je via een appje even aan? Altijd welkom.

Data: 1^e zondagavond van de maand
Tijd: 18.00 uur
Plaats: Burgemeester Patijnlaan 52, Zeist
Info/aanmelding: Geeske Donze, tel. 06 – 47 262 110
Miriam Bierhaus, 06 – 29 606 012
E-mail: geeskedonze@wijkgemeentedebron.nl
jeugdwerk@pknzeistwest.nl

2. ONTMOETEN

GROEIKRING

Het is ons verlangen om samen te groeien in geloof en in gemeenschap. In het geloofsleven kom je allerlei vragen tegen. Aan de hand van diverse onderwerpen praten we met elkaar door en helpen elkaar te groeien. Op dit moment zijn we met elkaar in gesprek aan de hand van thema's uit het boekje "Leven met de Psalmen" van het Evangelisch Werkverband. U bent bijzonder welkom.

Data: maandelijks op dinsdagavond
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats: Wijkzaal Sionskerk
Info/aanmelding: Ina van Doorn
E-mail: gc_vandoorn@hotmail.com

ETEN IN DE WIJKZAAL

Bezoek ons gezellige restaurant in de Wijkzaal van de Sionskerk. Gezelligheid en samenzijn onder het genot van een maaltijd. De commissie stelt in september voor een jaar een menu samen. Vooraf een drankje, daarna het hoofdmenu en een heerlijk toetje. Koffie en thee als afsluiting. Opgeven verplicht. Haal- en brengservice mogelijk.

Data: elke vierde vrijdagavond van de maand
Tijd: 17.30 uur (aanvang maaltijd 18.00 uur)
Plaats: Wijkzaal Sionskerk
Kosten: € 10.00
Info/aanmelding: Jan van den Berg
E-mail: bergzeist@outlook.com

ROUWGROEP

Bij voldoende belangstelling start er in het nieuwe seizoen weer een rouwgroep. Hoe vaak hoor je om je heen niet zeggen dat het tijd wordt dat je over je verdriet heen bent? Of dat je de draad van het leven weer op moet pakken. Rouw is leren verder leven met een gemis. Rouw gaat een leven lang met je mee, daar staat geen tijd voor.

Data: in overleg
Tijd: in overleg
Plaats: Sionskerk
Begeleiding: ds. Jan Minnema
Info/aanmelding: ds. Jan Minnema
E-mail: dominee@wijkgemeentedebron.nl

4. VIERN

VESPERS IN DE ADVENTSTIJD

Op de dinsdagen in de advents- en veertigdagentijd zijn er vespers in de kerkzaal of stilleruimte van de NoorderLichtkerk. Een klein half uur, met lied, lezing, stilte en gebed. Welkom!

Data: dinsdag 27 november, 4, 11 en 18 december.
Tijd: 19.30 uur
Plaats: NoorderLichtkerk

OEUCUMENISCH AVONDGEBED

In de adventsvespers willen we ons bezinnen op weg naar Kerstmis. De vieringen hebben een eenvoudige structuur met verstillings, gebeden, meditatie, zang en muziek.

NB: deze serie vindt om en om in het Kerkelijk Centrum en de Doopsgezinde Kerk plaats

Data: woensdag 28 november, 5, 12 en 19 december
Tijd: 19.15 uur (als je mee wilt zingen met de zanggroep komt dan om 18.40 uur)
Plaats: Kerkelijk Centrum Zeist-West (28 november en 12 december); Doopsgezinde Kerk (5 en 19 december)
Info: Jeannette van Andel
Tel.: 030 – 69 552 21
E-mail: je.andel@wxs.nl

KERSTVIERING VOOR JONG EN OUD, met veel muziek

Datum: zondag 23 december
Tijd: 10.00 uur
Plaats: kerkzaal van de Doopsgezinde Gemeente
Toegang: vrij
Info: Corry Gerrits-van Dijk
Tel.: 030 – 69 186 05
E-mail: mevr.c.gerrits@gmail.com

OEUCUMENISCH MORGENGEBED NIEUWJAARSDAG

Een goed begin van het nieuwe jaar met een kort morgengebed en aansluitend de Nieuwjaarsontmoeting. Iedereen is welkom!

Datum: dinsdag 1 januari
Tijd: 10.30 uur
Plaats: Kerkelijk Centrum Zeist-West
Info: Jeannette van Andel
Tel.: 030 – 69 552 21
E-mail: je.andel@wxs.nl

4. VIERN

KEUZEKERK

4 diensten in het jaarthema 'In de sporen van de Geest', waarbij we ons laten inspireren door personen uit de vroegere kerkgeschiedenis zoals Franciscus, Augustinus en Benedictus. Vroegere kunstzinnige uitingen zoals iconen en muziek laten ons zien wat de invloed is op onze hedendaagse manier van geloven. Kijk op de website van de Oosterkerk welk stuk van de kerkgeschiedenis deze zondag centraal staat!

Datum: zondag 14 oktober, 2 december,
17 februari en 12 mei
Tijd: vanaf 9.30 uur
Plaats: Oosterkerk
Spreker: ds. Marten Knevel
Info: www.oosterkerkzeist.nl

KLIEDERKERK

De kliederkerk is voor kinderen (0-10 jaar) en hun (groot)ouders. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Samen een Bijbelverhaal spelenderwijs ontdekken, vieren én lekker eten, dat is gewoon een feest! De naam kliederkerk is gekozen om te laten zien dat we vanuit de chaos van het leven op allerlei manieren een Bijbelverhaal kunnen ontdekken. Op die manier leren we over en van God en elkaar.

Datum: zondag 4 november
Tijd: 16.00 – 18.15 uur
Plaats: Kerkelijk Centrum Zeist West
Kosten: vrijwilligere bijdrage
Begeleiding: Kernteam kliederkerk leden van PKN en NGK
Info/aanmelding: kernteam kliederkerk,
Miriam Bierhaus
Tel.: 06 29 606 012
E-mail: jeugdwerk@pknzeistwest.nl
Info: kliederkerkzeist@gmail.com
www.facebook.com/kliederkerkzeistwest

CHORAL EVENSONG

Vanuit de Engelse traditie kennen velen de 'Evensong', een avonddienst waarin de zang de ereplaats krijgt. Ook in de NoorderLichtkerk beleggen we twee keer per jaar een Evensong, de eerstvolgende is op zondag 11 november. Een projectkoor onder leiding van Jasper Witteveen zingt het koorgedeelte, organist is Sebastiaan 't Hart.

Datum: zondag 11 november
Tijd: 19.30 uur
Plaats: NoorderLichtkerk

2. ONTMOETEN

OUDEREN BIJBELKRING

Een maandelijkse Bijbelkring voor ouderen. We starten met koffie en openen en sluiten met gebed en een lied. We lezen een van tevoren afgesproken Bijbelgedeelte met elkaar en gaan hierover in gesprek en geven uitleg. Iedereen kan meedoen. We bemoedigen elkaar en delen gedachten en ervaringen. Kom een keertje kijken en luisteren.

Data: nog onbekend
Tijd: 10.00 – 12.00 uur
Plaats: Catshuis Sionskerk
Info/aanmelding: Ciska van Boetzelaer
E-mail: lcvboetzelaer@kpnplanet.nl

GESPRESKRING BLADERKROON

'Wat Paulus bezielde', de leefwereld van de apostel Paulus; wat heeft hem bezielde bij het schrijven van zijn brieven?
Aan de hand van het boek: 'Paulus zelf, de zeven echte brieven' gaan we met elkaar in gesprek hoe we deze brieven kunnen lezen als boodschap aan ons vandaag.

Data: elke eerste maandagmiddag van de maand, te beginnen op 3 september
Tijd: 15.00 – 16.30 uur.
Plaats: De Bladerkroon (Mirtehof)
Kosten: eventueel kopieerkosten
Begeleiding: Ellen de Boom
Info/aanmelding: Ellen de Boom
Tel.: 030 – 69 247 68
E-mail: ellen.deboom@kpnmail.nl

GESPRESKRING OOSTERBORCH

Kerkhervorming, Reformatie, Oecumene.
Hoe verhouden wij ons vandaag tot kerkvernieuwing en Oecumene?
In september gaan we hierover in gesprek en lezen het aanstekelijke boekje 'Als een lopend vuur', onder redactie van Annelies Bouwman en Hanna van Dorssen.

Data: elke tweede maandagmiddag van de maand, te beginnen op 10 september
Tijd: 14.00 – 16.00 uur.
Plaats: De Oosterborch (Looborch)
Kosten: eventueel kopieerkosten
Begeleiding: Ellen de Boom
Info/aanmelding: Ellen de Boom
Tel.: 030 – 69 247 68
E-mail: ellen.deboom@kpnmail.nl

2. ONTMOETEN

GERTJAAP KARDOL NODIGT U UIT VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMSTEN:

MUZIEK VOOR IEDEREEN

Muziek is overal. Overal klinkt allerlei muziek, soms bekend soms onbekend. Maar kennen we de 'bekende' muziek? Vanaf september is er maandelijks een middag waarop ik bekende muziek laat horen en er op een laagdrempelige manier iets over zal vertellen. De eerste middag staat Vivaldi centraal, met natuurlijk 'de herfst' maar ook drie onbekendere stukken.

Data: elke eerste vrijdag van de maand, te beginnen op 7 september
Plaats: wijkinloophuis het Lindenhuis, Cort van der Lindenlaan 1
Tijd: 14.30 uur
Kosten: geen
Info: Gertjaap Kardol
Tel.: 030 – 69 576 43
E-mail: gertjaap.kardol@ziggo.nl

KERKMUZIEK VAN MOZART

We kennen allemaal het Requiem van Mozart. Maar kennen we nog andere kerkmuziek van hem? Als kind schreef hij al een aantal missen die we bijna nooit horen en die een onverwachte diepgang hebben. Komend seizoen staat zijn kerkmuziek centraal tijdens de maandelijks bijeenkomsten bij mij thuis.

Data: elke laatste maandag van de maand, te beginnen op 24 september, tenzij anders aangegeven op de website van Zeist-West of anders afgesproken.
Plaats: Johan van Oldenbarneveltlaan 77
Tijd: vanaf 20.00 uur
Kosten: € 50.00 voor de hele serie; deze loopt tot eind mei.
Info: Gertjaap Kardol
Tel.: 030 – 69 576 43
E-mail: gertjaap.kardol@ziggo.nl

4. VIERN

ANDER UUR-VIERINGEN

experimentele diensten

Data: elke derde zondag van de maand
Tijd: 10.00 uur
Plaats: Doopsgezinde Kerk
Info: Corry Gerrits-van Dijk
Tel.: 030 – 69 186 05
E-mail: mevr.c.gerrits@gmail.com

VREDESONTMOETING, UITREIKING VREESDUIF ZEIST

In 2015 heeft het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies Zeist het initiatief genomen om de Vredesweek af te sluiten met een Vredesontmoeting. Een ontmoeting van mensen met verschillende achtergronden die de weg naar vrede willen gaan. Vrede in de wereld en vrede dichtbij, om te beginnen in Zeist. Het thema van de vredesweek 2018 is: 'Generaties voor vrede'

Tijdens deze bijeenkomst wordt de vredesduif Zeist uitgereikt door Jantje Paasman, vredesduif Zeist 2017-2018. De Vredesduif wordt sinds 2015 jaarlijks uitgereikt aan een persoon die zich inzet voor de verbinding van gemeenschappen en mensen in Zeist.

Voorafgaande aan deze bijeenkomst wordt een korte walk of peace gehouden in Zeist-West. Nadere info volgt via kerkbladen en Nieuwsbode.

Datum: zondag 23 september
Plaats: Kerkelijk Centrum Zeist-West
Tijd: 15.30 uur
Organisatie: Platform voor Levensbeschouwingen en Religies
Info: Jeannette van Andel, Raad van Kerken Zeist
E-mail: info@raadvankerkenzeist.nl

TAIZÉVIERINGEN

Op de laatste zondagavond van de oneven maanden staan de deuren van de NoorderLichtkerk open voor een Taizéviering. Een uur van licht en lied, stilte en gebed, Bijbellezing en muziek. Wie dat wil komt en gaat in stilte, na afloop is er ook koffie en thee en kansen voor gesprek.

Data: zondag 30 september, 25 november, 27 januari, 31 maart en 26 mei
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: NoorderLichtkerk
Info: taize@noorderlichtgemeente.nl of bij Hannina Boers
E-mail: hanninaboers@hotmail.com

4. VIERN

DINSDAGAVONDGEBED

Elke dinsdagavond van 19.30-20.00 uur scheppen we een half uur rust in een van de ruimten van de NoorderLichtkerk. In een eenvoudig avondgebed is ruimte voor gezang, een psalm, een tekst, gebed. Welkom, voor ieder die daarin wil delen. We volgen een vast en eenvoudig stramen; vijf gemeenteleden bereiden het bij toerbeurt voor.

Tijd: elke dinsdag 19.30 – 20.00 uur
Plaats: NoorderLichtkerk

MIDDAGGEBED

Wie midden in de week behoefte heeft aan een moment van bezinning kan daarvoor elke woensdagmiddag terecht in de sfeervolle kleine zaal van de Broedergemeente, Zusterplein 20. In de korte viering van 20 minuten is plaats ingeruimd voor orgelspel, lied, Bijbellesing en gebed. Een liturgisch 'tussendoortje', afkomstig uit de traditie van de Herrnhutters, die gewoon waren ook op werkdagen tussen het werk door samen te komen voor kleine diensten van gebed en stilte. Iedereen is van harte welkom.

Tijd: elke woensdag 12.00 uur
Plaats: Kleine Kerkzaal van de Broedergemeente

KERK IN DE WIJK

Elke eerste woensdag van de maand is er een kerkelijke viering in een zaal van het Wijkservicepunt Noord, Johan van Oldenbarneveltlaan 103. Een kleine gemeenschap heeft zich hier gevormd, met onder meer bewoners van de Binnenhof en de omgeving. Om de maand is de viering oecumenisch en werkt ook de NoorderLichtgemeente mee. De oecumenische vieringen zijn dit seizoen op 5 september, 7 november (gedenken overledenen), 2 januari, 6 maart, 1 mei en 3 juli. De andere keren worden voorbereid door rooms-katholieke voorgangers. Iedereen is hier altijd welkom, de vieringen beginnen om 10.00 uur en na afloop is er aandacht voor elkaar, en koffie/thee.

Data: elke eerste woensdag van de maand
Tijd: 10.00 uur
Plaats: Wijkservicepunt Noord
Johan van Oldenbarneveltlaan 103
Info: ds. Nienke van Andel; september – december: ouderling Eduard Groen
n.vanandel@noorderlichtgemeente.nl
E-mail: eduard.groen@zonnet.nl

2. ONTMOETEN

MOZART IN ZEIST-WEST

In het najaar ga ik drie grote missen van Mozart bespreken en laten horen. Mozart is vaak beschreven als licht, gemakkelijk, een beetje oppervlakkig. In deze drie avonden wil ik laten horen dat hij enorme diepte heeft in zijn muziek. 24 oktober bespreek ik de Waisenhausmesse die hij schreef toen hij 12 jaar oud was. 31 oktober klinkt de enige 'gewone' mis die hij schreef toen hij in Wenen woonde en die onvoltooid is. 7 november komt zijn Requiem aan de orde, een werk waarvan hij alleen deel 1 volledig heeft gecomponeerd.

Data: woensdag 24 oktober, 31 oktober en 7 november
Plaats: Kerkelijk Centrum Zeist-West
Tijd: 20.00 uur
Vrije toegang: mandje voor vrijwillige bijdrage.
Info: Gertjaap Kardol
Tel.: 030 – 69 576 43
E-mail: gertjaap.kardol@ziggo.nl

KRING LEREN EN VERBINDEN (LEV)

Doelgroep 25 – 45 jaar

Deze kring draait om het ontmoeten van leeftijdsgenoten, persoonlijk contact en verdieping in het geloof. Elkaar prikkelen, ruimte voor humor en even stilstaan bij wezenlijke vragen in het drukke (gezins)leven van alledag. In het nieuwe seizoen sluiten we aan bij het jaarthema "Een goed gesprek". Meer nieuws volgt op de website www.wijkgemeentedebron.nl.

Data: dinsdag 11 september, 2 en 30 oktober, 20 november, 8 en 29 januari, 19 februari, 12 maart, 2 en 23 april, 21 mei, 18 juni
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats: bij een van de leden thuis
Info/aanmelding: Geeske Donze
E-mail: geeskedonze@wijkgemeentedebron.nl

2. ONTMOETEN

WORKSHOP MEDITATIEF SCHILDEREN

Ook in het nieuwe seizoen gaan we weer meditatief schilderen. We beginnen in de tuinkamer met een korte meditatie om al je hersenspinsels los te kunnen laten. Daarna luisteren we naar een tekst of naar muziek. De beelden die dat bij je oproept ga je schilderen, buiten of binnen. We werken met acryl op doek. Het gaat bij deze workshops niet om mooi kunnen schilderen, maar om iets op je doek uit te drukken van wat in je leeft. Dat blijkt vrijwel iedereen te kunnen. Ervaring is niet nodig. Schilderdoekjes, kwasten en verf zijn aanwezig.

Data: donderdag 19 september en
24 oktober
Tijd: 10.00 – 12.30 uur
Plaats: de Mennerie van de Doopsgezinde
Gemeente
Leiding: Itie Postma (meditatie) en Annelies
Soomers (schilderen)
Kosten: € 12,50 inclusief materiaal en koffie
Info/aanmelding: Corry Gerrits-van Dijk
Tel.: 030 – 69 186 05
E-mail: mevr.c.gerrits@gmail.com

ONTMOETINGSKRING VAN OUDERS MET JONGE GEZINNEN Doelgroep 0 – 6 jaar

Om ouders met jonge kinderen met elkaar samen te brengen zijn we samen met een aantal ouders een ontmoetingskring gestart. De kring staat open voor nieuwe ouders.

We organiseren 4 avonden bij een van de ouders thuis aan de hand van het boekje 'Geloven met plezier'. Allerlei onderwerpen die te maken hebben met geloofs-opvoeding en geloofs-beleving binnen en rondom het gezin zullen samen besproken worden.

Gaandeweg zal de kring zich verder gaan ontwikkelen.

Data: woensdag 19 september, dinsdag
6 november, donderdag 14 februari,
donderdag 18 april
Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Plaats: bij een van de ouders thuis
Begeleiding: diverse PKN-kerken
Info/aanmelding: Inge Enserink, tel. 06-36 584 985
Miriam Bierhaus, tel. 06-29 606 012
E-mail: jeugdwerk@pknzeistwest.nl

3. LEREN

VERVOLG RELIGIE EN CULTUUR HET WITTE KERKJE

Datum: Vrijdag 21 december
Apollo-Ensemble
Kerst met Bach-Händel-Telemann

Een sfeervoller begin van de kersttijd kun je je nauwelijks indenken. Bach schreef maar liefst twee cantates over het adventslied 'Nun komm' der Heiden Heiland'. Deze twee cantates, BWV 61 en 62, met dezelfde titel maar totaal verschillend, vormen samen met Telemann's Ouverture en Conclusie in Bes en het concerto grosso opus 6/1 van Händel dit bijzondere kerstprogramma. We laten horen dat er verschillende vormen van kerstmuziek bestaan en om dit ook tastbaar te maken hebben de musici van het Apollo Ensemble ook zelf diverse vormen van kerstkoekjes gebakken die ze u tijdens de pauze aanbieden.

Alle lezingen:

Tijd: 20.00 uur, kerk open vanaf 19.30 uur
Plaats: Het Witte Kerkje, Huis ter Heide
Info/aanmelding: Els van der Wal
E-mail: evdwal.hwk@gmail.com
Tel. 06 – 42 667 899
Website: <http://witte-kerkje.nl>
Toegang: vrijwillige bijdrage na afloop

3. LEREN

RELIGIE EN CULTUUR HET WITTE KERKJE

Datum: Dinsdag 2 oktober
Spreker: Willem Jan Otten
Kan literatuur zonder religie?

Religie is belangrijk in het werk van Willem Jan Otten. Hij bekeerde zich in 1999 tot het rooms-katholieke geloof en liet zich dopen. Vanaf dat moment voelde hij zich vrij om zijn geloof te belijden. Hij realiseerde zich tegelijkertijd dat dit zou kunnen leiden tot onbegrip. Hij spreekt over de vraag: Kan literatuur zonder religie? Volgens Otten niet. Hij refereert aan zijn oeuvre van poëzie, verhalend proza, toneel, kritieken, artikelen, beschouwingen en essays. Religie speelt zich af in het dagelijkse bestaan van zijn personages, die iets vanuit een bovennatuurlijke dimensie ervaren.

Datum: Dinsdag 13 november
Spreker: Rabbijn Awraham Soetendorp

Het centrale thema in leven en werken van rabbijn Awraham Soetendorp (1943) is samenwerken en verbinden, vooral op interreligieus gebied. Hij zal aan de hand van de vele bijzondere gebeurtenissen en ontmoetingen in zijn leven de ontwikkeling van zijn persoonlijke opdracht tot leven brengen. Juist in deze tijden van zichtbare afname van (internationale) samenwerking en opkomende dreiging van klimaatverandering met radicale gevolgen, is het verminderen van verdeeldheid en het leggen van verbindingen essentieel. De periode tot 2030 (de streefdatum voor het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoeleinden van de VNies) biedt daarvoor een unieke – en wellicht laatste – kans en uitdaging. Zijn huidige werk is er op gericht om deze periode uit te roepen tot een heilige periode, in de geest van het Bijbelse Jubeljaar.

Vervolg pagina 19

2. ONTMOETEN

JeS, TIENERCLUB Doelgroep 13 – 16 jaar

Eens in de maand ontmoeten tieners vanaf de 2^e klas middelbare school elkaar in het jeugdhonk. Gezellig en ontspannen samen zijn, daar draait het om bij JeS! (Jong en Samen) We praten bij, worden even stil, steken een kaarsje aan en gaan daarna samen aan de slag. Een spel, samen een film kijken, iets maken of zomaar iets doen waar we zin in hebben. Met elkaar bedenken we het programma en sluiten de avond af met een tekst of een lied.

Data: vrijdag 21 september, 19 oktober,
16 november en 14 december
Tijd: 19.30 – 21.00 uur
Plaats: Jeugdhonk NoorderLichtkerk
Begeleiding: diverse PKN-kerken
Info/aanmelding: Miriam Bierhaus, tel.: 06 – 29 606 012
Inge Enserink, tel. 06 – 36 584 985
E-mail: jeugdwerk@pknzeistwest.nl

POËZIE – ontmoetingen met dichters

Dan 'neemt de dichter, als een kil lancet, met tegenzin de pen ter hand: het blad kijkt hem venijnig aan'

Taal is een bijzonder instrument. Van lieve woorden tot scheldtirade, van uitdrukking van vertrouwen tot spreekbuis van pijn, taal is er goed voor. Dichters zijn daar dan weer extra goed in. We lezen in deze bijeenkomsten, en verwonderen ons. Begrijpen niet alles, maar leren en genieten van elkaars manier van lezen. Levensvragen, hoop, geloof en liefde, komen in het voorbijgaan langs. Dit jaar o.a. Vrouwkje Tuinman, Anna Enquist, Fernando Pessoa.

Data: dinsdag 25 september, 9 oktober,
23 oktober, 27 november, 29 januari,
26 februari, 26 maart?, 23 april en
21 mei
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats: NoorderLichtkerk
Begeleiding: ds. Roel A. Bosch
Opgave: verplicht, max. 9 deelnemers
E-mail: r.bosch@noorderlichtgemeente.nl

WANDELEND IN GESPREK

Wie heeft zin in een actieve en leuke zondagmiddag in gezelschap van andere natuur-liefhebbers? Al wandelend kunnen we met elkaar van gedachten wisselen over dingen die ons bezighouden en elkaar wat beter leren kennen. De wandeling is geschikt voor iedereen. We nemen nog een drankje na afloop met diegenen die dat willen.

Datum: zondag 30 september
Tijd: 14.00 uur – ca. 15.30 uur (wandeling)
Plaats: verzamelen ingang van Oud London
Organisatie: Annemien Corporaal en Willy Kodde
Info/aanmelding: Tel.: 030 – 69 130 37 (AC)
of 030 – 69 529 43 (WK)
E-mail: j.w.a.corporaal@hetnet.nl
of willy.kodde@ziggo.nl

2. ONTMOETEN

POËZIEMIDDAGEN

We lezen serieuze, vrolijke, mooie gedichten over het thema 'Onderweg'. Na 'afscheid' en 'de reis' gaan we in 2019 verder met 'pelgrimage' en 'aankomst'. We lezen de gedichten zorgvuldig, gaan in gesprek over mogelijke betekenissen en woorden die ons raken. U hoeft geen verstand van poëzie te hebben om mee te kunnen doen. Maximaal aantal deelnemers: 15

Data: dinsdag 2 oktober, 27 november, 15 januari, en 5 maart
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Plaats: de Mennoerie van de Doopsgezinde Gemeente
Leiding: André Droogers
Kosten: € 5,00 per keer (voor kopieën)
Info/aanmelding: Corry Gerrits-van Dijk
Tel.: 030 – 69 186 05
E-mail: mevr.c.gerrits@gmail.com

De serie wordt afgesloten met een poëziedienst over het thema 'Onderweg' op 17 maart om 10.00 uur.

ZIN-INN LEZING

'Christelijke mystiek is niet van gisteren'

Datum: maandag 8 oktober
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Kerkzaal van de Doopsgezinde Gemeente
Spreker: Peter Nissen, theoloog, kerkhistoricus, hoogleraar Oecumenica en predikant van de Remonstrantse Gemeente Oosterbeek
Kosten: richtbedrag € 5,00
Info/aanmelding: Corry Gerrits-van Dijk
Tel.: 030 – 69 186 05
E-mail: mevr.c.gerrits@gmail.com

KLOOSTERWEEKEND

Als start van de 40 dagentijd gaan we met max. 10 personen naar het klooster van de minderbroeders franciscanen in Megen. Samen genieten van de stilte en meegaan in het ritme van het kloosterleven. Door de tijd te nemen voor God kan dit een zinvolle verrijking en verdieping van je geloofsleven bieden.

Data: zaterdag 9– maandag 11 februari
Tijd: 9 februari 15.00 uur tot 11 februari 13.00 uur
Plaats: Megen (NB)
Kosten: ca. € 85.00
Info/aanmelding: Hildeloes Proost en Annemiek Zijp
E-mail: hildeloes@dtproost.nl

3. LEREN

VERVOLG LEZINGEN IN DE RAFAËLKERK

Datum: Dinsdag 16 oktober
Spreker: Maarten van Alstein
'Moderniteit en geweld'

Diep besloten in het streven naar nieuwe ordes en nieuwe zekerheden lag steeds geweld. Van de Place de la Révolution in Parijs, waar de guillotine stond, tot Verdun, de Goelag en Treblinka opende zich de afgrond van het *moderne* geweld. In deze lezing wordt een poging ondernomen dit geweld te begrijpen. Een poging – want wie dit geweld wil begrijpen, moet steeds halt houden voor het 'zwarte gat', zoals Primo Levi ooit zei over Auschwitz. Maarten van Alstein (1978) is historicus en promoveerde aan de Universiteit Antwerpen met een proefschrift over de positie van België in de koude oorlog. Hij is werkzaam aan het Vredesinstituut in Brussel, een academisch onderzoekscentrum verbonden aan het Vlaamse parlement.

Datum: Dinsdag 30 oktober
Spreker: Frank Storm
'Apocalypse, moderne technologie en inwijding'

Datum: Dinsdag 11 november
Spreker: Ferry van de Loos
'Ervaringen met elementen wezens'

Datum: Dinsdag 15 januari
Spreker: Ton Jansen
'De driegeleding van het sociale leven', met actuele voorbeelden
Sociale driegeleding

Is een sociologisch ontwikkelingsconcept van Rudolf Steiner, dat het maatschappelijk leven in drie autonome geledingen zoekt te (her)ordenen. Zij onderscheidt in de maatschappij drie levenssferen: het geestesleven, het rechtsleven en het economisch leven. Voor ieder van deze levensgebieden geldt volgens de denkbeelden van de sociale driegeleding een eigen ordenend principe, resp. Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap. Er werden en worden pogingen ondernomen om deze visie te ontwikkelen en in praktijk te brengen.

Datum: Dinsdag 29 januari
Spreker: Corrie Hendriks
'Mysteriedrama's'

3. LEREN

OECUMENISCHE GESPREKSKRING

Geloven in deze tijd

In deze gesprekskring wisselen we van gedachten over wat we geloven, of niet meer geloven, over hoe ons geloof door de jaren heen is veranderd, wat we hebben losgelaten en wat daarvoor is teruggekomen. Het doel is om tot gezamenlijke verdieping en bezinning te komen. U bent van harte uitgenodigd om mee te denken en mee te praten. Ook kunt u een keer komen kijken om de sfeer te proeven. Iedereen is welkom: jong of oud, gelovig of niet-gelovig.

Data: donderdag 27 september, 1 november, 17 januari, 7 maart, 25 april
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats: de Mennorie van de Doopsgezinde Gemeente
Kosten: vrijwillige bijdrage voor koffie/thee en kopieën
Info/aanmelding: Annelies Soomers
Tel.: 030 – 65 703 02
E-mail: anneliessoomers@tatuka.nl

LEZINGEN IN DE RAFAËLKERK

Plaats: Rafaëlkerk, Christengemeenschap
Tijd: dinsdag 20.00 uur - 21.30 uur.
Bijdrage: richtbedrag € 5,00
Website: www.zeist@christengemeenschap.nl
Raadpleeg deze website voor nadere toelichting op de lezingen.

Datum: Dinsdag 2 oktober
Spreker: Frans Lutters

'Parcival en de opdracht van onze tijd'

Parcival is als ridder bekend uit de verhalen die over hem verteld werden in de dertiende eeuw. Deze gaan terug op een concrete historische persoonlijkheid, die zocht naar het geheim van de Graal. In onze tijd kunnen we allemaal in de voetsporen van Parcival treden om zo een positieve ontwikkeling voor de toekomst van de aarde en mensheid te dienen.

Frans Lutters is docent aan de Vrije School en studeerde theologie en onderwijskunde.

Vervolg pagina 17

3. LEREN

BIJBELGROEP

We proberen elke avond bijbel en actualiteit met elkaar te verbinden en het een en het ander in elkaars licht te verstaan. Het is een oecumenische gespreksavond. Ieder is welkom-voorzien van een bijbel- en ieder is ook vrij weg te blijven als er andere afspraken zijn. Wel leuk als je je dan even afmeldt.

Data: eerste dinsdag van de maand, te beginnen op 4 september
Plaats: Parochiecentrum, Rozenstraat 20
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Begeleiding: Henk Bloem
Aanmelding: Henk Bloem
E-mail: henkbloem@casema.nl

U krijgt informatie over het gekozen onderwerp.

LEERKRING

Leren doe je met elkaar. Door elkaar te bevragen blijf je scherp. Ook geloven doe je niet in je eentje, dat doe je samen. Dus sluit u aan bij de kring en denkt u mee! We behandelen gedurende het seizoen met elkaar een boek (op het moment van schrijven nog niet bekend).

Data: eerste woensdag van de maand (september – juni), te beginnen op 5 september
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats: Wijkzaal Sionskerk
Kosten: aanschaf boek
Begeleiding: ds. Jan Minnema
Info/aanmelding: ds. Jan Minnema
E-mail: dominee@wijkgemeentedebpron.nl

DE ZEVENDE DAG

Door de week is het vaak best druk. Dan kan zaterdag de ideale dag zijn om je bezig te houden met zaken van geloof, het lezen in en praten over een boek waar je in je eentje niet gauw aan toe komt. Daarvoor biedt de NoorderLichtgemeente maandelijks de kans. Vaste ingrediënten: ontmoeting, studie, gesprek, kennis delen over een onderdeel van kerk en geloof. We lezen gedeelten uit een theologisch boek. Graag vooraf even opgeven als je komt, bij zes of meer deelnemers gaat het door.

Data: nog niet bekend
Tijd: 9.30 – 11.45 uur
Plaats: NoorderLichtkerk (Opkamer)
Info/aanmelding: ds. Roel A. Bosch
E-mail: r.bosch@noorderlichtgemeente.nl

CURSUS BIJBEL, BOEK EN BRON

We gaan op zoek naar de betekenis van teksten uit de Tora, de eerste vijf Bijbelboeken. We doen dat aan de hand van de bundel *Weg van de Tora*. Met behulp van commentaren uit de rabbijnse traditie proberen we de betekenis te vinden van de Tora, als wegwijzer voor het leven. Het studiemateriaal is geschreven door drs. Dodo van Uden, theologe, gespecialiseerd in Oude Testament en rabbijns Jodendom.

Data: maandag 10 september, 1 oktober, 5 november
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Doopsgezinde Kerk, Tuinkamer
Leiding: ds. Yko van der Goot
Toegang: vrij
Info/aanmelding: ykovandergoot@hotmail.com

.....

BIJBELTAFEL

Met kleine stappen toch thuiskomen

'Grote stappen snel thuis'- het OT gaat over wetjes en het NT over de liefde. Of: de Bijbel is een boek over een jaloezige god. Of: de Bijbel zegt toch dat ... Rond de bijbeltafel doen we het anders. We lezen, we lezen gewoon goed, onbekende verhalen. Drie keer dat 'Oude Testament', Tenach, bijvoorbeeld over dwaze moeder Rizpa en haar eis van gerechtigheid voor haar vermoorde zoon. En vier keer over Jezus: hoe verschillende Bijbelboeken ons diverse kanten van Jezus laten zien.

Data: dinsdag 11 september, 9 oktober, 13 november, 15 januari, 12 februari, 12 maart, 9 april en 7 mei
Tijd: 20.00 uur
Plaats: NoorderLichtkerk, Opkamer
Leiding: ds. Roel Bosch
E-mail: r.bosch@noorderlichtgemeente.nl

ZINN IN FILM

Samen een film bekijken op groot beeld, met nagesprek

Thema: "Burgerlijke Ongehoorzaamheid..."

Donderdag 20 september 'Darkest Hour'

Een paar dagen nadat hij premier van het Verenigd Koninkrijk is geworden, moet Winston Churchill meteen één van zijn zwaarste beproevingen doorstaan: hij moet kiezen of hij met Duitsland over een vredesverdrag wil onderhandelen, of dat hij voor de idealen en de vrijheid van zijn natie wil vechten.

Donderdag 18 oktober 'Our souls at night'

Addie Moore klopt onverwacht aan bij haar buurman Louis Waters. Haar echtgenoot is, evenals de vrouw van Louis, jaren geleden overleden en ondanks dat ze al decennia lang buren zijn, hebben ze zelden contact gehad. Daar komt verandering in.

Donderdag 22 november 'Three billboards outside Ebbing, Missouri'

Een donker en komisch drama. Nadat er maanden voorbijgaan zonder dat er een dader wordt gevonden in de moordzaak van haar dochter, neemt Mildred Hayes een gedurfde stap. Ze laat drie controversiële boodschappen op reclameborden plaatsen langs de weg richting haar dorp gericht aan het gerespecteerde politiehoofd.

Data: donderdag 20 september, 18 oktober en 22 november
Tijd: 19.30 - 22.15 uur
Plaats: zaal in de NoorderLichtkerk
Kosten: vrijwillige bijdrage € 2.00 + kosten eigen consumptie
Info/aanmelding: José Horjus
E-mail: horjus2003@ziggo.nl

Nagesprek o.l.v.: Jolande Knevel

.....

WOENSDAGMORGEN GESPREKSKRING

Tijdens de gesprekskring is de inbreng van de deelnemers groot. We bespreken onderwerpen, die te maken hebben met geloof, leven en maatschappij en kiezen de onderwerpen zelf. Om 10.00 uur staan koffie en thee klaar - we eindigen om 11.30 uur.

Data: laatste woensdag van de maand, te beginnen op 26 september
Tijd: 10.00 - 11.30 uur
Plaats: Kerkelijk Centrum Zeist-West
Aanmelden: is niet perse noodzakelijk. Als je graag een onderwerp zou willen bespreken is het wel handig om dit even te overleggen
Info: Jeannette van Andel
E-mail: je.andel@wxs.nl